

Två Världar

Två världar, två dimensioner, parallella universum, fysisk och andlig värld, tid och evighet, liv och död, ursprung och framtid, oändlig mängd, universum utan slut.

Vi tror ibland att vi vet så mycket, kunskapen stiger oss åt huvudet och vi känner oss oövervinneliga, ända tills vi står där ensamma, ansikte mot ansikte med döden, och vi upptäcker hur lite vi i själva verket visste.

Om jag bara hade vetat... En önskan som vi människor ofta har vid de tillfällena då vi upptäcker att vi har blivit lurade. Varför gjorde jag det...? Varför trodde jag på honom...? Varför köpte jag det...? fast jag egentligen kände på mig att det var fel. Varför levde jag hela mitt liv, utan att ta reda på det viktigaste: Varifrån kommer jag...? Varför är jag här...? Vad händer när jag dör...?

En helig urkund säger: "Det är förelagt människan att en gång dö och sedan dömas" Du säger: Jag tror inte på urkunder, fabler, eller något religiöst. Jag svarar: Vad du eller jag tror, ändrar inte på verkligheten. Den finns där oberoende av mitt eller ditt erkännande av den...

Din existens här på jorden är inte utan ett syfte. Skaparen har planer för dig här på jorden, men även för evigheten.

Du har inte själv valt dina ursprungliga förutsättningar här i livet, men du har möjligheten att påverka dina framtida. Du har möjligheten att leva ditt liv bara för dig själv, utifrån dina egna resurser, eller så kan du leva ett liv med ofantligt mycket större livskvalitet, i gemenskap med skaparen. Valet är ditt.

Mästaren säger: "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig." Livet är så mycket mer än att bara försöka att nå fram till inre harmoni.

Det finns ett nästan obegränsat antal vägar, på vilka människor försöker att skapa sig sin egen befrielse eller frälsning. Meditation, korrekt leverne eller trestegsprogram till självutplåning och upplysning. Man försöker att befria sig ifrån sig själv, eller förverkliga sig själv genom att fritt leva ut sina behag. Men hur hårt människan än anstränger sig, faller hon alltid på målsnöret. Siddharta Gautama (Buddha) sa kort före sin död: "Jag söker fortfarande efter sanningen", medan August Strindberg sade sig ha funnit den. Texten som på hans egen begäran pryder hans gravplats är: "Ave crux spes unica" (Var hälsat, kors, mitt enda hopp). Den engelske magikern och satanisten Aleister Crowley skall ha avslutat sitt liv här på jorden med att säga: "Jag är förbryllad".

Du behöver inte lämna denna jorden förbryllad och utan sanningen. Du behöver inte gå den evighet till mötes som ditt leverne förtjänar. Det finns en väg, det finns en sanning, och det finns ett liv efter detta, men olika platser att tillbringa den på.

För någon kom och tog ditt straff, i ditt ställe. Därför är människornas tid här

på jorden uppdelad i "före Kristus" och "efter Kristus". Det som var omöjligt före Kristus, är möjligt efter Kristus, för "åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn."

Två världar... Människan är precis som sin skapare tredelad men ändå en. Människan har en fysisk kropp, en själslig kropp och en andlig kropp.

Genom den fysiska kroppen som är materia och en del av den fysiska världen, är man förankrad i och kan titta ut i den fysiska världen. Det är genom våra fem sinne: syn, hörsel, känsel, lukt och smak som själen har kontakt med den fysiska världen. Utan dem skulle vi vara helt ovetande om den fysiska världens existens.

Genom den andliga kroppen som är ande, är man en del av, och kan titta ut i en helt annan värld, en evig värld. Dina fysiska ögon kan inte se den andliga världen, men dina andliga ögon kan se och utforska den.

När mänskligheten gjorde uppror mot skaparen blev den skild ifrån honom och människans andliga del dog, det vill säga förmörkades och blev skild från livet. Skaparen satte även upp en barriär mellan själen och anden för att beskydda människan från sig själv. Människan blev andligt blind och döv, länkarna mellan själen och anden bröts. Denna barriär kan periodvis överbryggas exempelvis genom meditation eller droger i samverkan med andliga hjälpare. Dessa besök i den andliga världen blir alltid färgade och förvrängda av de andliga varelser som skapar förbindelsen vilket resulterar i en förvriden verklighetsuppfattning och med tiden övergår ofta dessa andliga kontakter till en fasansfull fångenskap och psykisk terror.

Människan är i sitt fallna tillstånd genom sin natur dömd till evig död. Därför säger Mästaren: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike." Född på nytt innebär att människans andliga del blir helt nyskapad och fylld av skaparens väsen och härlighet. Den fallna naturen upphör helt enkelt att existera. Det är fortfarande samma fysiska kropp och samma själ men anden är helt ny och ren. Förbindelsen mellan själen och anden är dock fortfarande bruten. Eftersom vår själ fortfarande är färgad av denna fallna värden, skulle annars vår ande åter bli befläckad.

"Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv." Detta nya liv är en gåva från skaparen till skapelsen. Detta eviga liv som människan har förlorat genom sitt uppror mot skaparen, kan hon nu som en fri gåva åter komma i besittning av, genom honom som har gjort det möjligt, Jesus Kristus. Det enda som du måste göra är att ta emot det, det kan varken förtjänas eller köpas.

Här har alla människor samma förutsättningar, oberoende av nationalitet, hudfärg, uppfostran eller vad för hemskheter som man har hunnit med att göra. Priset är betalt för alla, utan undantag. En av Bibelns författare skriver till människor som hade tagit det avgörande steget: "Ty av nåden ären I frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det - icke av gärningar, för

att ingen skall berömma sig."

Var och en blir inte salig på sin tro. Om Kristus har dött i ditt ställe, så kan du inte bli räddad genom Mohammad eller Siddharta Gautama (Buddha), eller Krishna och de läror som de representerar. Det står skrivet om Kristus: "Och i ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."

Vad innebär då detta nya liv för mig? Förlorar jag min frihet, mitt oberoende? Blir jag tvungen till att gå i kyrkan, eller att besöka en massa konstiga religiösa sekter? "Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär väl Herren av dig, än att du gör, vad rätt är, och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?" Oftast är tyvärr enda sättet att behålla en sund Gudstro, att hålla sig borta ifrån alla organiserade religiösa rörelser.

När du har tagit emot Jesus Kristus som din personliga frälsare, och bekänt honom som din Herre och Gud, blir du "född på nytt". Din invärtes människa blir helt nyskapad och Gud själv flyttar genom sin helige Ande in i dig. Nu har du inom dig tillgång till all den kunskap som du behöver för att som en "himmelsk medborgare" kunna överleva i en fallen och alltmer kärlekslös och ond värld.

Din egen personliga ledande Ande är ingen mindre än universums skapare, en gentleman som alltid söker ditt bästa. Denna hjälpare hjälper dig även att rätt förstå de heliga skrifter som finns samlade i bibeln. Vet du inte var du skall börja läsa, kan jag föreslå Johannes evangelium i nya testamentet.

Lycka till i ditt nya liv.

F O Andersson, 2004