

Publicerad i ett nyhetsbrev januari 1999

Ett nytt år, ett nådens år från Herren. Vad är din önskan för detta nya år?

Om han som bor i dig, är starkare än den som bor i världen, så skulle han, om han bara fick, förändra hela din livssituation. Varför lever ofta Kristi kropp i nederlag? Varför är inte Guds väldiga kraft uppenbar för allt kött? "Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen." (1 Kor.15:55-56) Vidare: "Men om ni drivs av ande, så står ni inte under lagen." (Gal.5:18)

Endast en rättfärdig människa kan leva i seger, och "genom laggärningar blir inget kött rättfärdigt inför honom." (Rom.3:20) Det är tydligt att i samma stund som vi, genom laggärningar, försöker att behaga Gud, så gör döden ett intrång i vår vardag, och vi börjar att leva ett liv i nederlag. Då återstår bara möjligheten "att drivas av ande". Jesus säger: "Men när han kommer, som är sanningens Ande, då skall han leda er fram till hela sanningen." (Joh.16:13) "...och sanningen skall göra eder fria." (Joh.8:32)

För att du skall kunna förstå, och ta del av denna undervisning, krävs det att du är född på nytt, och har fått del av den utlovade Anden, samt att du utifrån ett ärligt hjärta vill följa Jesus, och låter Honom förändra dig. Du vill följa honom, du bestämmer dig för att följa honom, och han ger dig förmågan att följa honom. Steg för steg, därför heter det vandring. Om du inte vill följa Jesus, och göra det han säger, så bör du inte kalla dig kristen, och dra vanära över hans namn.

"Se dagar skall komma, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus;... (v.10) ...Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen, och i deras hjärtan skall jag skriva dem, och jag skall vara deras

Gud, och de skall vara mitt folk. Då skall den ene medborgaren aldrig behöva undervisa den andre, icke den ene brodern den andre och säga: 'Lär känna Herren'; för de skall alla känna mig, från den minste bland dem till den störste." (Hebr.8:8-11)

Det är allas privilegium att lära känna Herren, allas privilegium att känna hans vilja, och att bli ledd av Honom. Många pastorer och så kallade andliga ledare, har sett det som sitt privilegium att veta vad Gud vill, och istället för att leda de Heliga in i en fördjupad relation med den helige Ande, så trälbinder man dem under sig själv, och under lagen. Jesus säger: "Ni skall inte låta kalla eder rabbi, för en är eder mästare, och ni är alla bröder. Ej heller skall ni kalla någon på jorden eder fader, för en är eder Fader, han som är i himmelen. Ej heller skall ni låta kalla eder läromästare, för en är eder läromästare, Kristus. den som är störst bland eder, han varde de andras tjänare." (Matt.23:8-11)

Detta som får alla att känna sig värdefulla, detta som får alla att själv vända sig till Herren, för styrka och ledning, berövar man Kristi kropp, för att stärka sin egen position. "Man söker med iver att vinna eder för sig, men inte med en god iver; nej de vill avspärra er från andra, för att ni med så mycket större iver skall hålla eder till dem." (Gal.4:17)

Mina vänner, låt oss inte bygga vårt eget rike, utan låt oss under den helige Andes ledning, bygga Guds rike, ett evigt rike, inför Gud och inte inför människor, Gud ser till hjärtats trofasthet. Låt oss bära varandras bördor, gråta med dem som gråter. Låt oss i den helige Andes kraft fördärva djävulens gärningar. Låt oss uppmuntra varje Herrens tjänare och tjänarinna till att löpa sin bana inför Herren, istället för en kollektiv sammansvärjning under pastorns ledning. Låt oss älska Gud mer än läror och trossatser.

Varifrån kommer då dessa så övermåttan höga apostlar, dessa andliga

ledare som kräver att de Heliga skall underordna sig dem, och vem tjänar de? Man kan inte tjäna två herrar! Vi skall titta på Balams villfarelse som Petrus, Judas och Jesus varnar för, och vad som kännetecknar den. Det handlar om människor som har övergett den raka vägen, människor som har kunskap om sanningen, men som bara till en del följer den. Herrens tjänare som har låtit sig förledas, på grund utav sina köttsliga begärelser, ett begär efter detta livets goda.

"I sitt trots och sin självgodhet bävar dessa människor inte för att smäda andevärldens härlige, under det att änglar, som står ännu högre i starkhet och makt, inte om dem uttalar någon smädande dom inför Herren." ... "De lockar till sig obefästa själar. De har hjärtan övade i girighet. Förbannade är de. De har övergett den raka vägen och kommit vilse genom att efterfölja Balam, Beors son, på hans väg." ... "För de talar stora ord, som är idel fåfänglighet." ... "De lovar dem frihet, fastän de själva är förgängelsens trälar." ... "Det hade varit bättre för dem att inte ha lärt känna rättfärdighetens väg än nu, vända tillbaka, bort från det heliga bud, som hade blivit dem meddelat." (2 Pet.2)

"Ve dem! De har trätt in på Kains väg, de har för löns skull störtat sig i Balams villfarelse och har gått förlorade till följd av en gensträvighet lik Koras." (Jud.v:11) Kain dräpte sin bror, för att Herren hade större behag till broderns offer. Biliam tog betalt för sina tjänster, han tjänade Gud för egen vinnings skull, han förledde dessutom Israel till att synda mot Herren. Kora ville upphöja sig själv, han var inte nöjd med hur Herren hade förordnat tjänsterna vid tabernaklet. Han åtrådde en ställning som inte tillkom honom.

Du hittar ofta dessa människor i toppen av de organisationer som de själva har byggt upp. De tål ingen tillrättavisning. Alla som inte går att kontrollera, benämns som upproriska, och måste bekämpas. Deras makt och kraft att bedra, är mycket stor, ja, de gör även stora under och tecken i

Herrens namn. De tar tionde av folket, och ser det som sin rätt att göra det. Men ingen i deras församling får lysa starkare än dom. Frihet i den helige Ande skulle avslöja deras svek mot Herren, så man undergräver den enskildes relation till den helige Ande, och bygger upp en enhet som grundar sig i ett gemensamt underordnande, under gemensamma trosuppfattningar.

"Bokstaven dödar men Anden gör levande." (2 Kor.3:6) Låt inte livets ord bli din död. Låt den helige Ande som bor i dig, få avgöra vad som är från Gud, och vad som är en produkt av själviska, uppblåsta, oandliga predikanter. "Kunskapen uppblåser men kärleken uppbygger." (1 Kor 8:1)

Sekterismen har många namn, men ett har den gemensamt: Den Gudsfruktan, den kraften, den respekten för den helige Ande, den kärleksfulla enheten och renheten, som fanns i den första församlingen, saknas.

Den som har öra han höre vad Anden säger till församlingarna!

En röd tråd genom hela nya testamentet, nyckeln till ett liv i seger, detta som gör dig till en levande lem i Kristi kropp. De kroppsdelar som inte har en direktkontakt med huvudet är förlamade och döende. Blodet cirkulerar fortfarande genom dem, men de är otjänliga för kroppen, och i saknad av rörelse, förtvinar de. Djävulen fruktar inte en stor orörlig kropp, hur kaxig och uppblåst den än är. Endast levande lemmar som hör vad Jesus säger, och gör vad han säger, kan betyda skillnaden för miljontals ofrälsta själar.

Nedgrävd i skyttegravarna kan du ha det nästan lika lugnt och skönt och fridfullt som hemma, det är först när du sticker upp huvudet som kulorna visslar runt öronen och granatsplittret hotar att förgöra dig. Där på slagfältet visar det sig, vem som är din broder och syster i Kristus, vilka som troget står vid din sida, även när du blir sårad och faller, vilka som ser till anden

och vilka som ser till köttet. Där lär man sig ödmjukhet och förtröstan på Gud.

Den som har öra han hör... En sår, en annan vattnar, en tredje skördar, men Gud ger växten. Det är endast den helige Ande som kan leda detta arbete, det är endast de som låter sig ledas av honom, som med hans vishet, kan så dessa små speciella frö som kan växa i just denna speciella jorden. Du behöver inte mänsklig visdom, för att tjäna Gud. Gud behöver inte en stor organisation, nej han behöver enkla tjänare och tjänarinnor som han kan bekläda med sin kraft.

En Herrens tjänare tjänar Herren, bara Herren. Han söker inte sitt eget, han älskar Gud av hela sitt hjärta, ja han har en omättbar hunger efter Honom, att komma Honom ännu närmare. Han känner herdens röst, han lyssnar bara på Honom, han uträttar storverk för honom varje dag, hur litet det än kan se ut. Han låter den helige Ande leda. För honom är det lika viktigt att hjälpa en gammal tant över gatan som att predika för tusen människor. Han låter den helige Ande få avgöra vad som är viktigt.

Han vet vem han tjänar, och för en vandel som är värdig den kallelse som han har undfått. Han uppträder med den makt och myndighet som Jesus har gett honom. Han vet att han för Guds talan här på jorden, och att alla måste vika undan för Hans befallningar. Den enda församlingsgemenskap som han söker, är den som han i Andens enhet kan ha med andra levande lemmar i Kristi kropp, och mötesplatsen kan till och med vara stans krog, för där två eller tre är församlade i Herrens namn, där är han mitt ibland dem. Visste du att där två eller tre är församlade i pastors namn, där är djävulen mitt ibland dem.

Låt detta bli det år som du skakar av dig trälomsoken och låter Gud göra dig till vad han hade tänkt. Bli en pusselbit i Guds pussel istället för i någon

människas. Våga lita på att Gud faktiskt är mäktig nog till att leda dig, genom sin Ande. Låt ingen trälbinda dig. Förtrötta inte, Herren beskyddar de sina. Bli inte den som står Herren emot, välsigna istället för att förbanna, var bedjande i anden för tiden är ond. Den som har öron han hör vad Gud säger.

Den helige Ande upprättar och utrustar, just nu, en ny generation kristna. De är som vinden, ingen vet varifrån de kommer eller vart de är på väg. Med livet som insats, träder de oförskräckt upp mot ondskan, i alla dess skepnader. De är inte perfekta, någon sorts felfria övermänniskor. Nej, de är vanliga bräckliga människor som har bestämt sig; kosta vad det kosta vill, jag följer Jesus. Detta är människor som Jesus med stolthet känns vid, inför sin far, och inför alla änglarna. Ett erkännande som är långt mer värt än att bli erkänd utav människor.

Om nu Gud är för dig, vem kan då stå emot dig. Döm inte för att du inte skall bli dömd, överlåt domen åt honom som också vet varför. Bed för alla Herrens tjänare så att de i frihet kan betjäna Kristi kropp, med de gåvor som Herren har lagt ner i dem.

Guds nåd och hans välsignelse önskar jag dig.