

Jesus sa: ”När en stark man, fullt väpnad, bevakar sin gård, då är hans ägodelar fredade. Men om någon som är starkare än han angriper honom och övervinner honom, så tager denne ifrån honom alla vapen, som han förtröstade på, och skiftar ut bytet efter honom.” (Luk.11:21-22)

Detta häfte tar i all korthet upp det motstånd som de troende kan vänta sig, från denna världs gud och hans demoniska furstar, när de på fullt allvar börjar att utbreda Guds rike här på jorden.

Den kampen som apostlarna talar om, är en verklig kamp, en kamp mot furstar och väldigheter och världshärskare, som bevakar och beskyddar sitt territorium från inkräktare.

Kristi kropp är i Kristus starkare än dem, och kan ta ifrån dem alla deras vapen och utskifta bytet.

Vi kan föra ut de fångna i frihet!

F O Andersson, 2000

Bibelcitrat är hämtade ifrån: Bibeln 1917-års översättning. Esselte Herzogs, Nacka, 1977.

Den grekiska grundtexten och viss historisk information är hämtad ifrån: Studie Bibeln. Normans Förlag, Stockholm, 1978.

Historisk information är hämtad från : Illustrerat Bibellexicon. Interlexia A/S, Oslo, 1967

# I

## GUDS FÖRSAMLINGS KALLELSE OCH FIENDER

Jag skall från mitt hjärta dela något som jag tror kommer att visa sig vara mycket användbart, vid utbredandet av Guds rike, här på jorden. Och min bön är att Gud genom sin Ande skall uppenbara ordet för dig, så att du kan se vilken enorm auktoritet som Fadern har givit till Sonen, och att den skall användas av hans kropp här på jorden.

Paulus skriver: *"Om detta tala vi ock, icke med sådana ord, som mänsklig visdom lär oss, utan med sådana ord, som Anden lär oss; vi hava ju att tyda andliga ting för andliga människor. Men en själisk (jordisk, oandlig, naturlig) människa tager icke emot, vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt."* (1 Kor.2:13-14)

Vill vi lära oss något av Gud, så får vi vara beredda att lägga våra egna tankar om hur allting ska vara åt sidan. Vi måste *"ödmjuka oss under Guds mäktiga hand"* och låta hans ord få betyda det som han vill, så att han kan föra oss dit han vill föra oss, och så att vi kan utföra det som han vill att vi skall utföra.

Vi ska förvandla oss genom vårt sinnes förnyelse (Rom.12:2) och Paulus skriver dessutom: *"I ären ju köpta, och betalning är given. Så förhärligen då Gud i eder kropp"* (1 Kor.6:20).

När Jesus lärde sina lärjungar att be (Matt.6.9-13) säger han att de ska be, att Faderns vilja ska ske på jorden som den sker i himmelen. Och jag förutsätter att ditt mål med ditt liv här på jorden, just är att utföra Faderns vilja.

Strax innan Jesus blev upptagen till himmelen kungjorde han sin vilja, vilken även är Faderns vilja, för sina lärjungar, han sa: *"Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände."* (Matt.28:18-20)

När Jesus hade sagt detta, blev han enligt Markus *"upptagen i himmelen och satte sig på Guds högra sida"* (Mark.16:19) . Och där sitter han enligt Hebréerbrevets författare *"och väntar nu allenast på att hans fiender skola bliva lagda honom till en fotapall."* (Hebr.10:12-13)

Det är viktigt att vi förstår att det inte är människor som är Jesu fiender. Jesus gav sitt liv för människorna, hans avsikt är att rädda så många människor som möjligt från mörkrets välde, de kan omöjligt vara hans fiender, även om, som Paulus säger under tårar *"många vandra såsom fiender till Kristi kors"* (Fil.3:18-19) så kommer inte fiendskapen från Kristus. Nej, Jesu fiender är dina fiender, nämligen ondskans andemakter som råder här i mörkret. Herren Gud säger till ormen (Satan): *"Och jag*

*skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna (Kristus) skall söndertrampa ditt huvud, och du skall stinga den i hälen." (1 Mos.3:15). Johannes skriver: "Och just därför uppenbarades Guds Son, att han skulle göra om intet djävulens gärningar." (1 Joh.3:8)*

Jag skall ta med ännu ett skriftställe för att ytterligare belysa vem och vilka som är Kristi fiender. *"Därefter kommer änden, då när han överlämnar riket åt Gud och Fadern, sedan han från andevärldens alla furstar och väldigheter och makter har tagit all deras makt. Ty han måste regera, till dess han har lagt alla sina fiender under sina fötter. Sist bland hans fiender bliver ock döden berövad all sin makt" (1 Kor.15:24-26).*

Det är ondskans andemakter som är Jesu fiender, det är dessa som skall läggas Kristus till en fotapall.

Att Jesus har blivit given all makt i himmelen och på jorden, är det som skapar själva förutsättningen för en effektiv evangelisation. Jesus säger: *"Nej, ingen kan gå in i en stark mans hus och plundra honom på hans bohag, så framt han icke först har bundit den starke. Först därefter kan han plundra hans hus." (Mark.3:27)*

Vi vet om Satan att *"han förvillar hela världen"* (Upp.12:9). Och det är med stor sorg i mitt hjärta som jag, utifrån vad skriften säger om hur de troende ska leva, kan konstatera att han även har lyckats med att förvillra många av de troende (1 Tim.4:1-3).

Vi vet att de ohörsamma ("**toís hyioís tes apeítheías**" olydnadens och otrons söner) följer fursten över luftens härsmakt. (Ef.2.1-3).

Vi vet att de som inte känner Gud är trälar under gudar som till sitt väsen inte är gudar, dvs. under demoniska makter. (Gal.4:8-9)

Vi vet att *"de otrognas (som inte tror) sinne (tankar) har denna tidsålders (världens) gud så förblindat, att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet." (2 Kor.4:4)*

Om nu Satan gör sig så stort besvär, för att binda alla människor till sig, så kan du vara förvissad om att han kommer att göra allt som står i hans makt, för att behålla dem.

Den som vill utföra Guds vilja här på jorden, får vara beredd på en skoningslös kamp på liv och död mot mörkrets makter, och alla som de kan få att arbeta för sig, medvetet eller omedvetet, mörkrets makter frågar aldrig om lov.

Jesus sade till sina lärjungar: *"Om någon vill efterfölja mig, så försake han sig själv och tage sitt kors på sig; så följ han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han skall mista det; men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det." (Matt.16:24-25)*

De troende vinner inga segrar så länge som de inte är beredda att betala priset för dem. Det kostar allt ! *"De överunno honom (Satan) i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord; de älskade inte så sitt liv, att de drogo sig undan döden." (Upp.12:11)*

Det eviga livet är en fri gåva till mänskligheten, för alla dem som tror på hans namn. (Joh.1:12) Guds barn blir du genom tron på Jesus Kristus, inte genom förtjänst.

Skriften säger: *"Ty av nåden är ni frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det - icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig."* (Ef.2:8-9)

Vi kan inte förtjäna Guds kärlek, vi kan inte heller göra Gud besviken. För att bli besviken så måste något som man har förväntat sig utebli.

Eftersom han känner oss bättre än vi känner oss själva, så kan inget som vi gör eller inte gör, komma som en överraskning för honom, han visste redan vad vi skulle göra, innan vi gjorde det och han har sagt att han älskar oss ändå.

Det är så som en faders kärlek till sina barn är, villkorlös, gränslös och oändlig. Vi kan vara trygga i vårt barnskap och vi måste vara det. Det är vår starkhet och vår glädje. Jesus säger till sina lärjungar att de inte skall glädja sig över att andarna är dem underdåniga, utan över att deras namn är skrivna i himmelen. (Luk.10:17-20)

Detta är och måste vara utgångspunkten för allt arbete i Herren. Vi arbetar, gråter, kämpar, vittnar, strider, lider, blöder, våndas, ber, predikar och lovsjunger, inte för att få hans gillande utan för att vi älskar. Och vi älskar för att han först har älskat oss. Paulus säger till och med att allt som vi gör för Herren, som inte är gjort utifrån kärlek, är för oss fullständigt meningslöst. (1 Kor.13:1-3) Men inte ens där är vi lämnade utan en utväg, för Paulus skriver: *"Och hoppet låter oss icke komma på skam; ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, vilken har blivit oss given."* (Rom.5:5) Och just därifrån, ifrån vårt innersta måste vi hämta all vår inspiration och vår styrka. Jesus säger: *"Den som tror på mig, av hans innersta skola strömmar av levande vatten flyta fram... ...Detta sade han om Anden, vilken de som trodde på honom skulle undfå."* (Joh.7:37-39)

***"Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna."*** (Ef.6:12)

**"kamp"** Grek. *"pále"* = brottningskamp, kamp man mot man, närkamp i en batalj.

**"furstar"** Grek. *"archás"* = makterna, änglamakter som har inflytande och makt över världsordningen.

**"väldigheter"** Grek. *"exousías"* = myndigheterna, ärkeänglar, överänglar, Hebreiska motsvarigheten används i Daniel för "Persiens furste" och "Javans (Greklands) furste".

**"världshärskare"** Grek. *"kosmokrátoras"* = världshärskare, står i flertalsform, betecknar en härskare över denna världen med ett speciellt maktområde.

**"mörkret"** Grek. *"skotós"* = andligt och moraliskt mörker.

De andemakter som Paulus nämner här, är inga obetydliga svaga makter som kan behandlas hur som helst. De har skapats av Gud för bestämda uppgifter i universum och de besitter fortfarande stor makt.

Många troende har mist livet bara för att de i högmod har utmanat dessa makter i egen kraft. Och enligt Judas, så kräver kontakten med dessa makter en viss respekt. (Jud.v:8-9)

Paulus startar i Ef.6:10 med att säga: *"För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att ni kan hålla stand*

*mot djävulens listiga angrepp."*

Nyckeln i detta sammanhang är att bli staka i Herren ("*kurío*" = Herre, härskare, ägare. En titel som i NT används först efter hans uppståndelse), och i hans väldiga kraft ("*krátei tés ischýos*" = hans väldiga styrka och hans oerhörda kraft).

När Jesus skulle illustrera för lärjungarna vilken enorm makt som han skulle ge till dem, tog han dem med till Cesarea Filippi. Detta är en liten stad som ligger på en bergterrass vid sydöstra foten av berget Hermon.

I gamla testamentets tid kallades platsen för Baal-Gad och användes för dyrkan av Baal som lyckans gud Gad. Staden var nu ett centrum för dyrkan av guden Pan med en stor offerplats framför en klippvägg där de olika gudarna och speciellt Pan hade fått uthuggna nischer i bergväggen.

Där fanns även ett tempel till Pan. I anslutning till denna offerplats ligger Paigon-grottan, där Bains en av Jordans källor rinner upp.

Denna öppning i berget kallades av Grekerna för porten till Hades "dödsrikets port". Staden hette först Paneas till Pans ära men döptes om till Cesarea till kejsar Tiberitus ära, och sedan till Neronias för att hylla Nero.

Till denna plats tar Jesus sina lärjungar och frågar dem först vem människorna säger att han är, och sedan vem de, säger att han är. Petrus svarar: "*Du är Messias, den levande Gudens Son.*" Då svarade Jesus och sade till honom: "*Salig är du, Simon, Jonas' son; ty kött och blod har icke uppenbarat detta för dig, utan min fader, som är i himmelen. Så säger jag dig, att du är Petrus; och på denna klippa skall jag bygga min församling, och dödsrikets portar skola icke bliva henne övermäktiga. Jag skall giva dig himmelrikets nycklar: allt vad du binder på jorden, det skall vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall vara löst i himmelen,*" (Matt.16:13-20)

Jesus säger portar i pluralis, vilket betyder att det finns flera platser som fungerar som portar åt avgrunden och avgrundens makter. Och inte bara platserna i sig, utan de rituella offerakterna med blodsoffer åt onskans makter, som släpper lös onskans krafter mot mänskligheten och speciellt mot församlingen dvs. mot Kristi kropp, för Församlingen är Kristi kropp. (Ef.1:23) Skriften säger att genom blod ohelgas landet. (4 Mos.35:33)

I profeten Elisas tid, var Israel i strid med Moabiterna. Elisa profeterar att Herren vill ge Moab i deras hand.

*"...Men när slungkastarna omringade staden och besköto den och Moabs konung såg, att han icke kunde hålla stånd i striden, tog han med sig sju hundra svärdbeväpnade män för att slå sig igenom till Edoms konung; men de kunde det icke. Då tog han sin förstfödde son, den som skulle bliva konung efter honom, och offrade denne på muren till ett brännoffer. Då drabbades Israel av svår hemsökelse, så att de måste bryta upp och lämna honom i fred och vända tillbaka till sitt land igen."* (2 Kon.3:25-27)

Jesus säger att dessa demoniska krafter inte skall bliva "församlingen" övermäktiga,

men vi blir i allra högsta grad påverkade av dem.

"Församlingen" eller "Kristi kropp" är byggd på den övernaturliga uppenbarelsen att Jesus är Messias ("*christós*" = Kristus ) den levande Gudens Son, och en människa med den uppenbarelsen, lever ett liv för Gud, och ett liv i ständig kamp mot mörkrets makter.

Kristi kropp består endast av människor med den uppenbarelsen, det är själva inträdeskravet, men även en garanti om ett liv på en högre nivå. Johannes skriver: "*Vilken annan kan övervinna världen än den som tror, att Jesus är Guds Son?*" (1 Joh.5:5)

Vi måste bli allt starkare i Herren, i hans väldiga styrka och oerhörda kraft. Huvud och kropp är ett, skiljer man på huvud och kropp så dör man. Kroppen kan bara fungera tillsammans med huvudet. Kroppen måste lyda huvudet, annars är kroppen handikappad, och huvudet kan inte få gjort vad det vill. Vi måste förstå att huvud och kropp är en enhet, och att huvudet endast har en kropp, och att kroppen endast har ett huvud.

Kristus är huvudet och församlingen är kroppen. De enskilda troende, det vill säga alla dessa med den övernaturliga uppenbarelsen, är olika lemmar i denna kropp, varandra till tjänst.

De olika lemmarna tar inte order från varandra, utan från huvudet. De olika lemmarna är tillsammans en kropp, en enhet som känner och leder med varandra. Kristi kropp har auktoritet över allt, för att Kristus har blivit given all makt i himmelen och på jorden.

De som håller sig till Kristus är automatiskt ett med alla andra som håller sig till Kristus. Detta är den enda grunden för en kristen gemenskap. Har jag gemenskap med Kristus så har jag automatiskt gemenskap med alla andra som har gemenskap med Kristus. Enda möjligheten till att inte ha någon gemenskap med alla de heliga, är att inte längre ha någon gemenskap med Kristus.

Här räcker det inte med att kalla sig kristen och att gå i kyrkan, och att då och då göra några goda gärningar. Om så är fallet i ditt liv så är det dags att du faller på knä inför den levande Guden, och ber om förlåtelse för din ljumhet, och ber honom att han skall dra dig till sig.

Jesus Kristus är vägen till Gud, ingen människa kan komma till Gud genom ett religiöst beteende, bara genom tro på Jesus Kristus, driven av en längtan efter att lära känna honom som är från begynnelsen. Skriften säger: "*Ty den som vill komma till Gud måste tro, att han är till och att han lönar dem som söker honom.*" (Hebr.11:6) En del förkunnare och pastorer borde föra människor till Kristus istället för att binda dem till sig själva och till sin kyrka och sin organisation.

Kristus är huvudet och han leder sin kropp, alla enskilda lemmar i sin kropp, genom den helige Ande och inte genom pastorer och förkunnare.

Tjänstegåvorna, som är en del av kroppen, skall undervisa och förmana de delar av

kroppen som behöver det, inte vara någon sorts parasiter som suger kraften ur den, genom att de ställer sig mellan de troende och huvudet Kristus, genom att de gör de troende beroende av dem, istället för att göra de beroende av Kristus, bara av Kristus.

Satan har ljugit länge nog för Guds församling, lögner som har fått de troende att förlora kontakten med sitt ursprung.

Man säger sig tro på en andlig Gud, men förnekar att andliga varelser skulle kunna finnas och ha något med deras vardag att göra.

De kristna har lurats in i en förvrängd verklighetsuppfattning, som bara vill oändligt i samarbete med falska ledare har kunnat hålla vid liv.

Den vetskapen bör man ha, att alla de så kallat troende som förnekar Satans inblandning i vår värld, är styrd av honom.

Satan vet att han inte kan vinna ett krig mot Guds församling, så hans enda möjlighet var att få den till att sluta slåss. Och när församlingen inte längre är en stridande enhet, fylld av Guds oändliga kärlek och nåd, så driver den bara omkring på jakt efter någon ny sensation, att skvallra om. Fylld av människor som inte längre bryr sig, om grannen kommer att tillbringa evigheten i himmelen eller i helvetet. Detta mina vänner är inte ett verk av den levande Guden, som så älskade världen, att han utgav sin enfödde son. Skulle han offra så mycket och sedan helt plötsligt inte mer bry sig?

## II

### GUDS FÖRSAMLINGS STRID OCH STRIDSVAPEN

Dödsrikets portar skall inte bli församlingen övermäktiga.

Petrus skriver: *"Varen nyktra och vaken (vara på sin vakt). Eder vedersakare (motpart, fiende, åklagare), djävulen, går omkring såsom ett rytande lejon och söker (undersöker, forskar), vem han må uppsluka (dricka upp, svälja, uppsluka). Stån honom emot, fasta i tron, och veten, att samma lidande (ordet står för själva sinnesrörelsen, den emotionella affekten) vederfaras edra bröder här i världen."* (1 Pet.5:8-9)

Petrus visste vad det här handlade om för strax innan Jesus korsfästes sa han till Petrus: *"Simon, Simon! Se, Satan har begärt att få er i sitt våld för att kunna sälla eder såsom vete; men jag har bitt för dig, att din tro icke må bliva om intet. Och när du har omvänt dig, så styrk dina bröder."* (Luk.22:31-32)

Observera att Jesus sa inte nej till djävulen, utan han bad för Petrus, att hans tro skulle hålla provet. Jesus hade dessutom en sådan förtröstan på sin bön och på Petrus tro, att han instruerade Petrus om vad han skulle göra efter att han hade varit i djävulens våld. Paulus skriver till Korinterna: *"Och Gud är trofast; han skall icke tillstädja, att I bliven frestade ("peirasthénai" = pröva, sätta på prov, fresta, undersöka kvaliteten eller egenskaperna hos någon eller något) över eder förmåga, utan när han låter frestelsen ("peirasmo" = prövning, frestelse) komma, skall han ock bereda en utväg därur, så att ni kunnen härda ut i den."* (1 Kor.10:13)

Detta var något som Paulus verkligen kunde säga utifrån egen erfarenhet. Paulus blev nämligen av Jesus Kristus, sänd in i några av de absolut mörkaste områdena i världen, för att där predika det glada budskapet.

Dåvarande; Akaja, Macedonien, Tracien och provinsen Asien. Nuvarande; Grekland och Turkiet. I detta område utspelar sig under "Forntiden" det berömda kriget mellan Sparta och Troja.

Där skrivs Iliaden och Odysseen, som dels skildrar kriget mot trojanerna, men också hur Grekerna genom sin grymhet mot trojanerna drar på sig gudarnas vrede.

Där på ön Lesbos sitter Sapfo och skriver sina dikter.

Från detta område kommer teatern, vilken växte fram till vinguden Dionysos ära, åt vilken det fanns ett offeraltare på scenen.

I detta område har även demokratin sin upprinnelse.

Filosofen som Sokrates, Platon och Aristoteles lade där grunden för tankegångar som har förvirrat stora delar av världen.

I Aten som har fått sitt namn från visdomsgudinnan Athena, var det enligt Petronius "lättare att möta en gud än en människa".

Vi tar oss fram till Paulus tid.



Efesus var den Romerska provinsen Asiens huvudstad, en stad som kallades för "Asiens ljus".

Det var världens fjärde största stad, och Mindre Asiens största handelsstad med ett invånarantal på upp till fyra hundra tusen människor.

Den var ett centrum för tillbedjan av, den sexuella instinkten, fruktbarhetens och fruktsamhetens gudinna Diana (Artemis), vars tempel räknades som ett av antikens sju underverk. I hennes dyrkan ingick rituellt otukt.

Årligen hölls en stor fest till hennes ära då människor vallfärdade dit från "hela världen" (Apg.19:27).

Efesus var ett så stort erkänt centrum för svartkonst, att man på den tiden kallade böcker om magi för "brev från Efesus".

Tyatira, som låg ca 10 mil nordnordväst om Efesus, var en stad som betraktades som helig, den hade ett tempel som var helgat åt solguden Tyrimnos (Apollo).

Laodicea, som låg ca 15 mil öst om Efesus, hade tidigare hetat Diospolis, Zeus' stad. Men han hade enligt Jesus flyttat till Pergamus "*där varest Satan har sin tron ...där varest Satan bor*" (Upp.2:13).

Pergamus, som låg ca 15 mil norr om Efesus, var det officiella centret för kejsardyrkan i Asien och var den första stad här som fick bygga ett tempel åt kejsaren. Den blev även ett säte för en Romersk domstol. Staden hade sitt Akropolis uppe på ett terrassformat berg 270 m högt över slätten. Och där uppe på toppen fanns bland annat ett enormt Zeusaltare och ett Athenatempel. Staden hade dessutom ett enormt bibliotek som innehöll 200 000 volymer. Utanför staden låg en berömd helgedom för läkekonstens gud Asklepios, dit folk gick för att bli friska.

I 1 Kor.15:31-32, ett brev som Paulus skriver på sin tredje missionsresa under de tre åren som han befann sig i Efesus, berättar Paulus hur han lider döden dag efter dag. Han skriver att han i Efesus kämpade mot vilddjuren, och ni som har andebedömningens gåva ni vet att flertalet demoner ser ut som just vilddjur, det förstås när de inte förklätt sig till ljusets änglar.

I 2 Kor.1:8-11, ett brev som han skriver efter att han har lämnat Efesus och provinsen Asien, skriver Paulus: "*Vi vilja nämligen icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om vilken nöd (trångmål, vedermöda, bedrövelse, plåga, nöd) vi fingo utstå i provinsen Asien och huru övermåttan svårt (tyngda, betungade, pressade, betryckta) det blev oss, utöver vår förmåga (kraft, makt, styrka, förmåga), så att vi till och med misströstade om livet. Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom ("tó apókrima tu thanátu" = dödsdom dödens. Paulus använder samma ord för döden som en person i 1 Kor.15:26), för att vi icke skulle förtrösta på oss själva, utan på Gud, som uppväcker de döda. Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss, och han skall än vidare frälsa oss; ja, till honom hava vi satt vårt hopp, att han allt framgent skall*

*frälsa oss. Också I stån oss ju bi med eder förbön. Och så skola många hembära tacksägelse för oss, för den nåd, som genom mångas böner har kommit oss till del."*

Tyvärr så har inte våra översättare vetat vad Paulus menade så jag skall citera några andra översättare:

**Hedegård:** den bördan var så tung, att den översteg våra krafter ... tvivlade på att vi skulle komma undan med livet,

**Giertz:** gick över mänsklig förmåga, så att vi misströstade om allt,

**Norska 75:** så att vi till ock med tvivlade på att vi kunde rädda livet,

**Sedelin:** De lade ett så våldsamt, nästan outhärdligt tryck över oss,

**Gute Nachricht:** Belastningen var så stor, att den övergick mina krafter,

**Moffatt, Goodspeed,**

**Levande Test.:** krossad,

**Way:** Jag var verkligen krossad under dem,

**Vulgata 1895:** så att vi till och med fingo leda vid livet,

**Laubach:** drabbade långt utöver vad jag kunde klara upp,

**Sörensen:** över all måtta nedtryckande och översteg våra krafter,

**danska:** en överväldigade börda som översteg våra krafter,

**Schindler:** tyngden av den var nästan mer än jag hade kraft att bära,

**Weymouth:** ytterst nedtyngd.

Jag förmodar att alla som har stått under "andlig press", känner igen sig i dessa påståenden.

Paulus skriver i 1 Kor.16:8-9 *"Men i Efesus vill jag stanna ända till pingst. Ty en dörr till stor och fruktbarande verksamhet har öppnats för mig; jag har ock många motståndare."* Dessa motståndare visste hur de skulle göra livet till ett helvete för Paulus och hans medarbetare. De visste nämligen hur de kunde agera som en port åt dödsrikets makter, vilka de oavbrutet sände ut mot Paulus och hans medarbetare. Normalt sett så kunde Paulus handskas med dessa makter, men när Döden, den siste av Jesu fiender som skall berövas sin makt, kom emot dem med en sådan våldsam kraft, så trodde han att det var klippt. Men församlingen i Korint, tillsammans med alla de andra församlingarna, stod tillsammans med dem i bön (v.11), och dödsrikets portar skall inte bli församlingen övermäktiga.

Vad Paulus skriver om här är en andlig kamp, en kamp på liv och död, det är inte en tillfällighet att Paulus avslutar brevet till Efesierna som han gör. Han visste vilken strid de befann sig i.

Paulus skriver sedan i 2 Kor.4:16 : *"Därför fälla vi inte modet; om ock vår utvärtes människa förgås, så förnyas likväl vår invärtes människa dag efter dag."* en bättre översättning vore: om ock vår utvärtes människa bryts ner, så förnyas vi likväl inifrån dag efter dag.

När en människa blir utsatt för svartkonst så påverkas hela hon av det. Exakt hur vi

påverkas är varierande, beroende på vårt utgångsläge och vad det är som kommer emot oss.

Det första som ofta händer är att man liksom tappar kraften, samtidigt som det känns som om en svart kåpa lägrar sig över ens sinne och känslor.

Sedan börjar man att brytas ner både fysiskt och psykiskt, man tappar mer och mer kraft och allting börjar att kännas meningslöst. Man börjar långsamt att tappa kontakten med verkligheten, den verkliga himmelska verkligheten.

Av någon märklig orsak så förlorar man helt plötsligt lusten att kämpa, man förlorar aptiten. Man blir illamående och får en malande genomträngande huvudvärk. Man får svettningar och yrsel. Det susar och brusar i öronen och svider i ögonen.

Bromsas inte detta i tid så kan man förlora både förståndet och till slut livet.

Man blir som uppslukad av döden. Den äter sig in i hela ens varelse.

Kroppen börjar att brytas ner av sjukdom, det börjar ofta där som man är som svagast.

Det är mycket viktigt att vi är på vår vakt, och känner igen när det kommer riktat mörker emot oss. I perioder med många sådana här attacker är det mycket viktigt att man äter ordentligt, man bör inte slarva med proteinerna, mycket kött och bröd kan rekommenderas. Det var den diet som Gud gav till Elia, när han låg i fejd med Baals profeter och med Isebel. (1 Kon.17:2-6)

Det är naturligtvis livsviktigt att man lever ett helgat liv och är ihopkopplad med andra verkligt troende som kan hjälpa till i bön och bära en del av bördan.

Men det är även viktigt att man frågar den helige Ande var det kommer ifrån, vad det är för sorts makter, och att man sedan använder sin auktoritet i Kristus och bryter förbannelserna, eller besvärjelserna, eller hatet. *"Var och en som hatar sin broder, han är en mandråpare; och I veten, att ingen mandråpare har evigt liv förblivande i sig."* (1 Joh.3:15).

Hat är det effektivaste vapen som Satan har mot mänskligheten. En människa som hatar står vidöppen för mörkrets makter, de kan använda en sådan människa även utan deras vetskap.

Även en pånyttfödd människa kan bli använd mot den som hatet riktar sig mot, och omvänder en sådan människa sig inte, blir följden att hon förlorar det eviga livet.

Jesus säger att vi skall älska våra ovänner och bedja för dem som förföljer oss (Matt.5:44). Det är nämligen även det bästa sättet att begränsa Satans möjligheter att använda dem emot oss.

Det är ytterst viktigt att vi inte trillar dit i Satans hatfälla. Bär vi på Oförlåtelse mot dem som har gjort oss ont, kan vi nämligen därigenom bli slagna av fienden. (2 Kor.2:10-11)

Jesus sade till Petrus: Jag skall ge dig himmelrikets nycklar...

I Upp.2:17-18 säger han till Johannes: *"Frukta icke. Jag är den förste och den siste och den levande; jag var död, men se jag lever i evigheternas evigheter och har*

*nycklarna till döden och dödsriket."*

Jesus kunde inte ge dessa nycklar till Petrus, innan nyckelknippan var komplett och Petrus hade mognat så att han kunde hantera dem.

Mina vänner, det är dags att vi börjar att använda dessa nycklar. Det finns inga gränser för hur mycket skada som vi kan tillfoga fienden, när vi som en kropp, underordnad huvudet Kristus, använder den auktoritet som han har gett till oss, och sedan vet hur vi skall ta returerna.

Många av historiens stora Gudsmän, har gått under strax efter att de har vunnit ett stort slag för Herren, just för att de inte har kunnat hantera det djupa depressiva mörker, som Satan alltid sänder ut mot dem som har lagt sig i hans affärer.

Ef.6:13-18 säger att vi skall ta på oss hela Guds vapenrustning, så att vi kan stå emot på den onda dagen och, sedan vi har fullgjort allt, behålla fältet.

**Hedegård:** behålla fältet efter utkämpad strid,

**norska 75:** bli bestående efter att ha övervunnit allt,

**Williams:** på den dag när ondskan attackerar er,

**Weymouth:** förbli segerherrar på slagfältet.

*"Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen (ordet står för verkligheten bakom all skenbar verklighet) och varen iklädda rättfärdighetens pansar och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. (brinnande pilar sköt man på måfå över muren in i staden som man ville inta, i hopp om att något brännbart skulle fatta eld) Och låten giva eder frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord."*

Och denna klädnad ska vi hålla intakt genom att alltid vara på vår vakt och genom att alltid be i anden.

Paulus skriver i Rom.13:12-14: *"Natten är framskriden, och dagen är nära. Låtom oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning. Låtom oss föra en hövisk vandel såsom om dagen, icke med vilt leverne och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund. Ikläden eder fastmer Herren Jesus Kristus och haven icke sådan omsorg om köttet, att onda begärelser därav uppväckas."*

Johannes skriver: *"Vi veta om var och en som är född av Gud, att han inte syndar, ty den som har blivit född av Gud, han tager sig till vara, och den onde kommer icke vid honom. Vi veta, att vi äro av Gud och att hela världen är i den ondes våld."* (1 Joh.5:18-19)

Hela världen är i den ondes våld, den är inte hans, men han våldför sig på den.

Vi vet att de ohörsamma (olydnadens och otrons söner) följer fursten över luftens härsmakt. (Ef.2.1-3).

Vi vet att de som inte känner Gud är trälar under gudar som till sitt väsen inte är gudar, dvs. under demoniska makter. (Gal.4:8-9)

Vi vet att *"de otrognas* (som inte tror) *sinne* (tankar) *har denna tidsålders* (världens) *gud*

*så förblindat, att de inte ser det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet." (2 Kor.4:4)*

Därför är det viktigt att vi förstår vad Paulus skriver här. *"Ty fastän vi vandra här i köttet, föra vi dock icke en strid efter köttet. Våra stridsvapen är nämligen icke av köttlig art; de är tvärtom så mäktiga (mäktiga, starka, inflytelserika) inför Gud, att de kunna bryta ned (nedriva, förstöra, ödelägga) fästen (fästen, fästningar, befästa platser). Ja vi bryta ned (river ner, bryter ner, störtar ner, tillintetgör) tankebyggnader (tankar, funderingar, beräkningar, överläggningar) och alla slags höga bålverk (det som trotsigt reser sig), som uppresas (förhäver sig) mot kunskapen (kunskapen, insikten, vetskapen) om Gud, och vi taga alla slags tankefunder (tankar, planer, sinnen, avsikter) till fånga (bortför i fångenskap, gör till fångar, kuvar) och lägga dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till väldet bland eder, då är vi redo att näpsa all olydnad."* (2 Kor.10:3-6)

Vi har i Jesus Kristus fått makten att binda och lösa här på jorden. Att binda mörkrets makter så att de inte kan fortsätta att förblinda människorna. Att lösa människorna från de demoniska inflytande som är verksamma i dem för att hindra dem att komma till Gud. Att i den helige Andes kraft, bryta ner alla dessa lögner och tankeföreställningar som av Satan är planterade i deras sinnen.

Jesus säger att himmelriket är invärtes i oss. Genom oss kan Guds rike utbredas här på jorden.

Vill vi utbreda Guds rike här på jorden, så måste vi gå dit där Guds rike ännu ej är etablerat. Vi är världens ljus, vi måste se till så att vi lyser på rätt ställe, i mörkret. Vill vi en dag när vi står inför Guds tron få höra de ljuvliga orden: *"Rätt så, du gode och trogne tjänare. När du var satt över det som ringa är, var du trogen; jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje."* eller skall vi med skam behöva stå slokörade inför hans tron och höra: *"Du onde och late tjänare..."* (Matt.25:14-30), valet är vårt. Kraften till att utföra Guds vilja finns inom oss, vi måste bara släppa loss den, genom att vi förvandlar oss genom vårt sinnes, våra tankars förnyelse. Frågan är: Vad vill vi? Hur mycket av vår bekvämlighet, är en människas liv värt? Vad får det kosta oss?

Paulus fick aldrig se det med sina fysiska ögon, och det behövde han inte heller, för han vandrade i tro och inte i åskådning. Jag är ganska säker på att han hade sett det "för sin inre syn". En kort tid efter hans död, så upphörde kulten kring Diana, i hela världen, och templet i Efesus ödelades.

### III

## HUR VÄRLDENS BARN, PÅ VÄRLDENS VIS, GÖR SIG TILL TRÄLAR UNDER VÄRLDENS MAKTER. HUR LANDET BLIR ORENAT OCH OHELGAT.

David skriver: *"De förgjorde icke de folk, om vilka Herren hade givit dem befallning, utan beblandade sig med hedningarna och lärde sig deras gärningar. De tjänade deras avgudar, och dessa blevo dem till en snara. Och de offrade sina söner och döttrar till offer åt onda andar. Ja, de utgöto oskyldigt blod, sina söners och döttrars blod, och offrade dessa åt Kanans avgudar; och landet vart ohelgat genom blodskulder. Så blevo de orena genom sina gärningar och betedde sig trolöst i sina verk."* (Ps.106:34-39)

Vi skall först titta på människor som genom sina gärningar, lägger andra människor och stora landområde, under demonisk trældom.

Mose sade: *"När du kommer in i det land som Herren din Gud, vill giva dig, skall du icke lära dig att göra efter hedningarnas styggelser. Hos dig må inte finnas någon som låter sin son eller dotter gå genom eld* (En offerceremoni som fortfarande används av woodoo-präster och andra satanister. De håller barnen i eld tills de dör, och offerar dem på så sätt till Satan) *eller som befattar sig med trolldom eller teckentydning eller svartkonst eller häxeri, ingen som förehar besvärjelsekonster, ingen som frågar andar eller som är en spåman eller som söker råd hos de döda. Ty en styggelse för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana styggelsers skull fördriver Herren, din Gud, dem för dig."* (5 Mos.18:9-12)

Sedan skall vi titta på människor som genom sina gärningar, lägger sig själv och området de bor i, under demonisk trældom. *v 6 "Ingen bland eder skall komma vid någon kvinna som är hans nära blodsförvant och blotta hennes blygd. Jag är Herren..". v 20 Med din nästas hustru skall du icke beblanda dig, så att du genom henne bliver oren. Du skall icke giva någon av dina avkomlingar till offer åt Molok; du skall icke ohelga din Guds namn. Jag är Herren. Du skall icke ligga hos en man, som man ligger hos en kvinna; det är en styggelse. Du skall icke beblanda dig med något djur, så att du genom detta bliver oren, och ingen kvinna skall hava att skaffa med något djur, så att hon beblandar sig därmed; det är en vederstygglighet. I skolen icke orena eder med något av detta, ty med allt sådant hava hedningarna orenat sig, som jag fördriver för eder. Därigenom har landet blivit orenat, och jag har på det hemsökt dess missgärning, så att landet har utspytt sina innebyggare."* (3 Mos.18:6-25)

Landet blir alltså orenat av ett omoraliskt leverne och ohelgat genom utgjutandet av oskyldigt blod.

Satan är mycket utstuderad i allt som han gör. Han hatar människorna, han är inte alls ute efter att de skall ha roligt och njuta av livet. Nej, han är bara ute efter att människorna skall orena sig själva och landet de bor i, vilket ger honom större inflytande över dem och det.

Hosea skriver: *"Hör Herrens ord, I Israels barn. Ty Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finnes i landet. Man svär och ljuger man mördar och stjälar och begår äktenskapsbrott; man far fram på våldsverkares vis och blodsdåd följer på blodsdåd. Därför ligger landet sörjande, och allt som lever där försmäktar, både djuren på marken och fåglarna under himmelen; själva fiskarna i havet förgås. Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen."* (Hos.4:1-4)

Paulus skriver till Romarna: *"Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter (väntar på, längtar efter) Guds barns uppenbarelse (uppenbarelse, avhöljande). Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten (tomheten, fåfängligheten, dårskapen, betydelselösheten), icke av eget val, utan för dens skull, som lade den därunder; dock så, att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin trældom (slaveri, trældom) under förgängelsen (ödeläggelsen, undergången, förgängelsen, fördärvet) och komma till den frihet, som tillhör Guds barns härlighet."* (Rom.8:19-21)

Paulus skriver att furstarna och väldigheterna och världshärskarna råder här i mörkret, och det framgår ganska så tydligt av dessa skriftställe att det är ett andligt och moraliskt mörker som åsyftas.

Jesaja profeterar: *"Dock, natt skall icke förbliva, där nu ångest råder..".* v 2 *"Det folk, som vandrar i mörkret, skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i döds-skuggans land skall ett ljus skina klart..".* v 4 *"Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav liksom i Midjans tid."* (Jes.9:1-4)

Vi vet att Templet, innehållande förbundets ark, var en port till Himmelen.

Genom det välsignade Gud hela Israel. När förbundsarken blev stående vid gatiten Obed-Edoms hus i tre månader, välsignade Herren hela hans hus. (1 Krön.13:14)

Den hade sin plats i sitt eget hus, ett område som var helgat åt Herren.

Alla föremålen som befann sig där var smorda med olja och därigenom helgade åt Herren.

Från denna helgedom som var renad från allt ont, kunde Gud välsigna hela Israel.

Detta visste Satan, så varje gång som Israel avföll från Herren, såg han alltid till så att Templet blev orenat. *"...de har satt upp sina styggelser i det hus som är uppkallat efter mitt namn, och de har så orenat det."* (Jer.7:30)

Detta stängde porten till Himmelen och välsignelsen slutade att strömma ut över Israel.

I det nya förbundet så är det de heliga som är Guds tempel. (1 Kor.3:16)

Därför är det mycket viktigt att de troende håller sig rena, så att Guds välsignelse kan strömma ut igenom dem, till en behövande värld.

Jesus säger: *"Icke vad som går in i munnen orenar människan, men vad som går ut ifrån munnen, det orenar människan."* (Matt.15:11)

Det är även viktigt att de heliga kommer samman på rätt grunder, så att den ultimata kraften kan frigöras. *"...där hörnstenen är Kristus Jesus själv, i vilken allt det som uppbygges bliver sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom bliven också I med de andra uppbyggda till en Guds boning i Anden."* (Ef.2:20-22)

Om vi säger att varje helgad troende är en dörr för Guds välsignelse till denna värld, så är de heliga när de kommer samman en port.

Jakob använder just ordet port vid det tillfället då han drömde om en stege som var rest till himmelen i 1 Mos.28:10-22. v 11 *"Och han kom till den heliga platsen och stannade där över natten, ty solen hade gått ned; och han tog en av stenarna på platsen för att hava den till huvudgärd och lade sig att sova där. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte upp till himmelen, och Guds änglar stego upp och ned på den."* v 16 *"När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: Herren är sannerligen på denna plats, och jag visste det icke ! Och han betogs av fruktan och sade: Detta måste vara en helig plats; här bor förvisso Gud, och här är himmelens port. Och bittida om morgonen stod han upp och tog stenen, som han hade haft till huvudgärd, och reste den till en stod och göt olja därovanpå."* v 22 *"...och denna sten, som jag har rest till en stod, skall bliva ett Guds hus.."*

Observera att han göt olja på stenen för att helga den åt Herren.

Jakob kallar här en plats, där himmelens änglar obehindrat kan färdas mellan himmelen och jorden, en himmelens port.

Konung Josia återupprättar under sin tid som regent, förbundet med Herren.

Han börjar med att rensa templet från v 4 *"...alla de redskap, som var gjorda åt*

*Baal och Asernan och himmelens hela härskara..."* v 5 *"Han avsatte ock de*

*avgudapräster, som Juda konungar hade tillsatt för att tända offereld på*

*offerhöjderna i Juda städer och runt omkring Jerusalem, så ock dem som tände*

*offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himmelens hela*

*härskara."* v 8 *"Och han lät föra alla prästerna bort ifrån Juda städer och orenade*

*de offerhöjder, där prästerna hade tänt offereld, från Geba ända till Beer-Seba;"* v

10 *"Han orenade ock Tofet i Hinnoms dal, för att ingen skulle låta sin son eller*

*dotter gå genom eld till offer åt Molok."* v 13 *"Och offerhöjderna öster om*

*Jerusalem och söder om Fördärvets berg, vilka Salomo, Israels konung, hade byggt*

*åt Astarte, sidoniernas styggelse, åt Kemos, Moabs styggelse, och åt Milkom,*

*Ammons barns skändlighet, dem orenade konungen."* (2 Kon.23:4-13)

Det finns nämligen även platser som är heliga för mörkrets makter, de är helgade åt dem genom speciella ceremonier och med offer.



Alla olika kulturer runt omkring på vårt jordklot, har dessa heliga platser och heliga föremål, som på ett speciellt sätt är helgade åt Satan.

De fungerar som dödsrikets portar och stora område kan ligga i trädedom genom den ondskan som är förbunden med dem.

Genom Asatron, vilken fortfarande praktiseras av diverse satanistiska grupperingar i Nordeuropa, har stora områden blivit lagda i trädedom, under just; furstar, väldigheter och världshärskare.

Det finns givetvis även många brödraskap och ockulta föreningar i diverse utförande, med samma målsättning.

Den levande Gudens församling, som har blivit utrustad med himmelrikets nycklar, kan i Herren Jesu Kristi namn, orena dessa platser för mörkrets makter, gjuta olja på dem och i Herren Jesu Kristi namn helga landet åt Herren och stänga dessa dödsrikets portar.

Kan vi använda olja för att bryta mörkrets inflytande över enskilda troende (Jak.5:14-15), så kan vi använda den för att bryta mörkrets inflytande över det område som vi bor i och över vårt land.

Dessa makter har ingen egen auktoritet över jorden, de har bara det inflytande som människorna har gett dem.

Dessa änglar som skulle hållas fjättrade i ett evigt mörker, som hade blivit överlämnade till förvaring i mörkrets hålor (2 Pet.2:4), blir av dessa människor, lössläppta i denna värld.

Det är människor som öppnar dessa portar till underjorden och släpper ut denna ondskan. Och kan de öppnas av Satans tjänare så kan de stängas av Guds tjänare. Detta är inget för andligt omogna kristna, utan för troende som har byggt sitt kristna liv med guld, silver och ädla stenar. Människor som står fast, djupt rotade i Kristus. Som inte tappar fattningen när det stormar, utan har lärt sig att rida ut stormen.

Jesus sade; *"Se, jag sänder eder åstad såsom får mitt in bland ulvar. Varen fördenskull kloka såsom ormar och menlösa (sveklösa) såsom duvor."* (Matt.10:16)

Men han sa även: *"Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada."* (Luk.10:19)

Ovännen är Satan och hans härsmakt är de demoner som håller dessa människor som Jesus har dött för, i fångenskap.

Vi som är Kristi kropp, har fått makt över dem, och andliga vapen som kan bryta ner alla deras fäste.

Den dagen som de troende lägger sin bekvämlighet åt sidan och tar upp kampen mot mörkrets makter, för de ofrälstas räkning, blir det väckelse.

Kristus sitter på Faderns högra sida, och väntar på att hans fiender skall bli lagda honom till en fotapall.

Vad säger du? Ska vi göra honom glad, ska vi utbreda Guds rike här på jorden medan tid är, för natten kommer då ingen kan verka...

Som avslutning vill jag påminna dig om det sista som Jesus sa till sina lärjungar innan han blev upptagen, något som vi ofta behöver påminna oss om, när vi står mitt uppe i stridens hetta. Han sa: "***Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.***"

Guds nåd och hans rika välsignelse önskar jag dig.

Jag hoppas och ber att dessa få rader, som inte på något sätt kan ge detta viktiga ämne full rättvisa, ändå skall berika din vandring med Herren och öka din förståelse för de sataniska angrepp som alla verkligt troende blir utsatta för.

För i dessa yttersta dagar, kommer dessa angrepp att öka både i antal och styrka. Satan marknadsför sig mer och mer omaskerat, och tusentals människor tecknar dagligen ett kontrakt med Satan, vilket utifrån vad de vet, ger honom den legala rätten till deras själ.

Detta är givetvis en lögn, för Jesus Kristus har med sitt blod köpt alla människor fria, även från dessa kontrakt och det är på tiden att Kristi kropp reser på sig och visar denna värld vem som är starkast.